

Veltheimia bracteata als eerbetoen

Trendwatcher Adjiedj Bakas hield tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de KAVB in mei 2010 een inspirerende en stimulerende lezing. Zo riep hij de sector op niet alleen bollen te verkopen, maar dit te ondersteunen met verhalen. Er moesten toch mooie verhalen te vertellen zijn over bloembollen. 'Verhalen verkopen' was zijn credo. Reden om mijn plaatjescollecties na te lopen op planten met een mooi of persoonlijk verhaal. In deze laatste aflevering *Veltheimia bracteata*.

Tekst en foto: Peter Knippels

Wat je van ver haalt is lekker' en 'Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen' zijn bekende gezegden. Ze gelden zeker in de business van liefhebbers/verzamelaars van bijzondere bolgewassen. Het is leuk om in contact te komen met mensen van de andere kant van de aardbol, die dezelfde hobby of interesse hebben als jij. Via deze contacten kun je soms planten verkrijgen die je in Europa niet zo snel zult verkrijgen. Zo heb ik in Zuid-Afrika Garry en Sue Reid ontmoet die in New South Wales in Australië een kwekerij van bijzondere bolgewassen hebben. Van hen kreeg ik materiaal van verschillende Europese bolgewassen: diverse soorten *Arum* en *Leucorum*. In Europa kon ik toentertijd deze soorten niet bemachtigen.

'WIL JE ONTMOETEN'

Maar het kan nog raarder, althans zo heb ik het ervaren. De telefoon gaat en iemand aan de andere kant van de lijn meldt: 'Ik heb hier iemand naast me staan en die wil je graag ontmoeten, hier heb je 'm dan kunnen jullie wat afspreken'. De eerste gedachte die bij mij op die momenten te binnen schiet is: 'Hoe hebben ze mij kunnen vinden?' Dat blijkt erg gemakkelijk te zijn. Net als andere mensen laat ik sporen achter op internet. Via deze sporen kom je in een paar stappen achter mijn telefoonnummer of adres. Zo kwam ik in contact met Bill van Dyk en David Brundell. Beide heren komen uit Nieuw Zeeland en zijn geïnteresseerd in het kweken van bijzondere bolgewassen. Ik heb ze beiden ontmoet en het was erg leuk om ervaringen en ideeën te delen. David haalde tijdens zijn bezoek een paar zakjes uit zijn jaszak. Er bleken zaden in te zitten, in de ene zaden van *Cryptostephanus vansonii*

en in de andere van *Veltheimia bracteata*. Had hij speciaal voor mij meegenomen. Ik was verast en vereerd. Over *Cryptostephanus vansonii* heb ik verhaald in de aflevering van de Wereldbol van 8 oktober 2009.

COMPACTE BOL EN BLOEM

Op het zakje met de zaden van *Veltheimia bracteata*

stond de aanvulling 'dark red'. David vertelde dat het zaden waren van een eigen selectie met bloemen die meer rood waren. Ik was zeer benieuwd. Twee jaar na zaaien bloeide de eerste plant. Veel sneller dan verwacht. Ik was gewend dat het langer duurde voordat planten van dit soort gaan bloeien. Ik relateer dat aan de maat van de bollen. De bollen van de selectie van David blijven vrij klein. En dan de kleur? Zijn de bloemen rood? Nee, bij de planten die tot op heden hebben gebloeid is geen sprake van een rode kleur. Ze zijn meer roze van kleur. Verschillend ten opzichte van andere selecties van *Veltheimia bracteata* is dat de bloemen vrij dicht op elkaar staan in de aar. Geeft een mooi compact beeld.

ETIKET

Ik verpot de bolgewassen die ik in potten teel ieder jaar tot om de twee jaar. Op de etiketten schrijf ik naast de naam van de plant ook de naam van wie ik de zaden of planten heb gehad als dat relevant is. Iedere keer word ik zo weer herinnerd aan de ontmoetingen met mensen van 'all over the world, tot Bennekom aan toe'.



Veltheimia bracteata