

# San Francisco Botanical Garden een echte aanrader

In de Wereldbol is stil gestaan bij verzamelaars en naamgevers van bolgewassen. Hierbij zijn ook plantentuinen uit binnen- en buitenland de revue gepasseerd. In de komende afleveringen sta ik stil bij tuinen in binnen- en buitenland die ik in de loop van de jaren heb bezocht: wat is er te zien aan bolgewassen, aangevuld met een stukje geschiedenis.



Tekst en fotografie: Peter Knippels

*Lilium pardalinum*

**W**te op bezoek gaat in San Francisco zet meestal de lokale botanische tuin niet bovenaan het lijstje van te bezoeken attracties. Dat geldt ook voor ons. Althans bij onze eerste trip naar deze stad aan de westkust van de VS. Tijdens ons tweede bezoek aan San Francisco gaan we wel naar de San Francisco Botanical Garden. Het is hartje zomer, maar het weer is spelbreker. Het is mistig en is het nog geen 12°C.

## VEEL BOLGEWASSEN

De geschiedenis van deze tuin gaat bijna negentig jaar terug. In 1926 overlijdt Helene Strybing en laat ze een deel van haar vermogen na voor het stichten van een botanische tuin in het Golden Gate Park in haar woonplaats San Francisco. De in 1845 in Duitsland geboren Helene trouwt met Christian H. Strybing, die zijn geld verdient in de handel van allerlei goederen. Ze blijven kinderloos. De aanleg van de tuin, eerst Strybing Arboretum genaamd, start in 1937. De tuin wordt in mei 1940 geopend. San Francisco Botanical Garden beslaat een oppervlakte van zo'n 22 hectare en ligt in het Golden Gate Park. De tuin is gespecialiseerd in magnolia's, palmen en gewassen uit regenwouden uit Centraal- en Zuid-Amerika en zuidoost Azië. Deze specialisaties passen goed bij het klimaat in San Francisco. Het klimaat is mild

en het vriest er in de winter niet. De tuin heeft geen kas meer. De kas is in de jaren zestig van de vorige eeuw afgebroken omdat deze vervallen was en er zijn plannen om een nieuwe kas te bouwen.

Ondanks dat de tuin 22 hectare groot is, lijkt de tuin niet zo heel erg uitgebreid. Sterker nog, wij vinden hem klein, maar dat komt de overzichtelijkheid zeer ten goede. De tuin is opgedeeld in verschillende zones op basis van het klimaat. In het gebied van de 'Mediterranean Climate' is het deel met 'California Native Plants'. Hier staan verschillende bolgewassen. Wij bezoeken de tuin in augustus. Het bewijs dat er in deze tuin ook diverse soorten *Allium* staan, wordt gevormd door de steeketiketten en verdroogde plantenresten ernaast. We zijn wel op het juiste moment om verschillende *Brodiaea*-, *Triteleia*- en *Lilium*soorten in bloei te zien, zoals

*Brodiaea coronaria* en *Lilium pardalinum*, maar ook *Oxalis oregana*. In het Zuid-Afrikaanse deel (Kaap-provincies) staan *Kniphofia*, *Agapanthus* en *Clivia caulescens* in bloei en in het Zuid-Amerikaanse stuk *Alstroemeria psittacina* en *A. aurantiaca*. In de Aziatische zone staan langs het water tientallen *Iris ensata* planten in bloei. Van grote aantallen bloeiende wortelstokirissen bij elkaar krijg ik altijd een 'Vincent van Gogh gevoel'.

## RELAXT GEVOEL

Bij het schrijven van dit verhaal kijk ik nog een keer naar de foto's die ik in de tuin heb gemaakt. Nu valt het mij pas op: SF Botanical Garden is niet netjes opgeruimd, maar is meer een echte tuin met afgestorven planten of plantendelen tussen de bloeiende planten. Het ziet er niet klinisch schoon uit, maar een beetje rommelig en natuurlijk. Dat gaf ons toen en nu mij ook weer een relaxt gevoel, die past bij de uitstraling van San Francisco.

De toegang bedraagt US\$ 7 per persoon. Geen geld voor een heerlijke wandeling door verschillende oerwoudachtige beplantingen, wat rommelige tuinen en mooie mediterrane planten, soms in niet logische combinaties. Fantastisch, een echte aanrader als je een keer in San Francisco bent.

### Bezoekinfo:

San Francisco Botanical Garden  
1199 9th Avenue, San Francisco  
Golden Gate Park, ingang bij de kruising  
van Ninth Avenue en Lincoln Way  
[www.sfbotanicalgarden.org](http://www.sfbotanicalgarden.org)